

## Vastenactie-wandeling Bocholtz: Betere omstandigheden voor Braziliaanse boeren

### Wandeling 5,24 km voor gezinnen met kleine kinderen

De wandeling start bij de **St.-Jacobuskerk in Bocholtz**.

# VASTENACTIE

Wandel zo veel als mogelijk alleen of met maximaal twee mensen. Wandelen in een gezinsbubbel mag natuurlijk ook. Houd bij passeren van andere wandelaars minimaal 1,5 meter afstand. En blijf, wanneer u achter andere wandelaars aan loopt, minimaal 10 meter achter deze voorgangers.

De parochiefederatie De Pelgrim Simpelveld-Bocholtz-Ubachsberg steunt in het kader van de Vastenactie 2022 het project [Betere omstandigheden voor Braziliaanse boeren](#). Graag nodigen wij u uit om een bedrag van € 5,- (meer mag ook) voor het downloaden van deze wandeling te doneren voor dit project. Dat kan door naar de digitale collectebus <https://vastenactie.digicollect.nl/parochiefederatie-de-pelgrim-simpelveld-bocholtz-ubachsberg> te gaan. Of klik op de QR-code rechts.

Het kan ook door het bedrag over te maken onder vermelding van 'vastenactie' naar bankrekeningnummer NL21 INGB 0003 0000 46 ten name van Missiebureau Roermond. Of gewoon door het bedrag in een Vastenactie-collectebus in een van de parochiekerken te doen, al of niet tijdens de wandeling.



Gebruikte afkortingen: **RD** = rechtdoor, **R**= rechts afslaan, **L** = links afslaan. *Uitleg over bezienswaardigheden of bijzonderheden is in cursief aangegeven.*

Ga met de rug naar de kerk staan en ga dan naar links de Pastoor Neujeanstraat in. *De Sint-Jacobuskerk lag op de route naar Santiago de Compostella, vanuit Aachen naar Maastricht. De kerk is gebouwd van 1869 tot 1873 naar een ontwerp van de bekende architect Pierre Cuypers. De kapelanie, het gebouw links van de kerk, bevat nog resten van een middeleeuwse 'refuge', een overnachtingsplek voor pelgrims.*

Steek via het zebrapad de Dr. Nolensstraat over, ga R en daarna direct L, de doodlopende

weg in, die na de bocht een voetpad wordt en onder de spoorlijn doorgaat.

*Deze niet meer in gebruik zijnde spoorlijn is de treinverbinding tussen Aachen in Duitsland en Maastricht in Nederland. De spoorlijn werd in 1853 in gebruik genomen, als eerste internationale verbinding in Nederland. Simpelveld was het grensstation met een 'visitatieruimte', waar reizigers gecontroleerd werden door de douane.*

Bij de driesprong R en na 30 mtr L, de Biesweg in, langs de brede school Bocholtz. Bij de T-splitsing L.

Neem vlak daarna L het Schiltjesvoetpad. Op het einde van het voetpad R.

*We komen nu in Vlengendaal. Ooit, in de Romeinse tijd, de 2<sup>de</sup> eeuw na Christus, stond hier een Romeinse villa. Eigenlijk een klein dorp rondom een grote boerderij. In Nederland vind je Romeinse villa's alleen maar in Zuid-Limburg. In de buurt stonden er nog drie villa's. zodat het dal waarin Vlengendaal ligt ook wel 'Romeins dal' wordt genoemd.*

De eerste weg R, Schiltjensweg. Op einde van deze weg, bij een kruisbeeld en een bord Via Bos (Koeweg) L.

*Al wandelend heeft men mooi zicht op de windmolens van het windmolenpark Vetschau. Er staan negen molens van 100 mtr hoog (inclusief wiek). Nabij Horbach staan vijf molens van 200 mtr hoog.*

Neem de tweede weg R.

*Hier staat een kruisbeeld De lachende Christus, gemaakt door een kunstenaar uit het naburige Orsbach. De naam De lachende Christus staat in diverse talen op het kruisbeeld. Neem ook even tijd voor de informatie over planten en dieren in het tegenover het kruisbeeld staande informatiepaneel Finkenhag.*

Al lopende over deze (Duitse) weg passeren we restanten van de Akense Landgraaf.

*De Akense Landgraaf was een verdedigingsgreppel met bomen en struiken om het middeleeuwse Aken heen. De greppel kon slechts op een zevental plaatsen gepasseerd worden. Daar stonden natuurlijk bewakers. De hele omtrek van de landgraaf was 70 km. Wie er toch in slaagde om*

*heimelijk de landgraaf door te komen, liep later natuurlijk nog tegen de stadsmuren aan.*

Eerste weg R en direct daarna L, de Plateweg. Links in de verte zien we de kerk van Vijlen, de hoogst gelegen kerk van Nederland.

*Tenminste, wanneer men de punt van de spits als meetpunt neemt. Neemt men de drempel of het grondvlak als meetpunt dan is de protestantse kerk in Vaals de hoogst gelegen kerk.*

Eerste weg R, de Molenweg.

*Wie alvorens rechts af te slaan, heel even iets verder doorloopt, ziet enige tekenen van aanwezigheid van kabouters op deze plek.*

Negeer een veldweg naar rechts. Houd bij de driesprong nabij regenwaterbuffer Heiweg-Molenweg L en ga daarna meteen R.

Ga de eerste weg L (Kerkeveld, twee maal het zebrapad oversteken). Negeer een voetpad naar rechts en ga daarna de eerste straat R (Dauzenbergstraat). Ga bij kruising met Billenhovenstraat RD.

Bij de driesprong R houden (Jacobusstraat) en het voetpad aan de linkerkant nemen.

Direct daarna bij het voetpad Oude Simpelvelderweg naar R. Eerste gelegenheid naar L, onder de spoorbrug door.

Volg het pad langs de Gemeentewerf en de brandweer. Het pad wordt een weg. Houd op het einde van die weg R en u komt weer bij de St. Jacobuskerk, het begin- en eindpunt van deze wandeling.



