

Koffie uit Brazilië

VASTENACTIE

Wist je dat de meeste koffie op deze wereld, dus ook in Nederland, uit Brazilië komt? Kijk maar eens op een pakje koffie in de supermarkt. Op bijna alle pakjes staat wel dat er koffie uit Brazilië in zit.

In 1976 zong de Engels-Ghanese groep Osibisa er zelfs een liedje over: *The Coffee-song*, 'They have an awful lot of coffee in Brazil'. Misschien hebben je oma en opa dat lied nog wel meegezongen in de discotheek of hebben ze er zelfs op gedanst. Als het liedje zelf een keer wilt horen, klik dan op het plaatje van de groep rechts.



Jammer genoeg kent de verbouw van koffie in Brazilië niet zo'n leuke geschiedenis. Vroeger moesten namelijk slaven uit Afrika werken op de koffieplantages. Tegenwoordig werken kleine koffieboeren samen in (let op, een moeilijk woord) [coöperaties](#) en kunnen ze hun koffie verkopen via het Fair Trade-keurmerk. Daardoor verdienen die boeren een beter loon dan de koffieplukkers die op

de plantages van grote bedrijven werken. Wanneer je meer wilt weten over Fair Trade, klik dan op het plaatje links.

De bonen waaruit koffie gemaakt wordt, groeien aan de koffiestruik. In ieder vruchtje zitten twee bonen. Nadat de vruchten zijn geplukt, moeten ze vaak met de hand gepeld worden. De boontjes zien er dan groen uit en worden eerst gedroogd in de zon. Daarna worden de bonen in zakken gestopt die wel 50 kg kunnen wegen.



De groene koffiebonen kunnen nog niet gebruikt worden om er koffie van te zetten. Eerst moeten de bonen nog gebrand worden. Dat gebeurt meestal niet in Brazilië zelf, maar in Europa en ook in Nederland. Dan pas krijgt de koffieboon zijn typische bruine kleur. Bijna alle koffie die je nu in de winkel koopt, is al tot poeder gemalen, zodat je dat poeder meteen kunt gebruiken om er koffie mee te zetten.