



Vieringen in de Goede Week en Pasen

Witte Donderdag 2 april 2026

Simpelveld	geen H. Mis
Bocholtz	19.00 uur
Ubachsberg	geen H. Mis
Voerendaal	19.00 uur
Klimmen	geen H. Mis
Ransdaal	geen H. Mis

Goede Vrijdag 3 april 2026

Simpelveld	14.00 uur kruisweg hellingbos / bij slecht weer in de kerk
Bocholtz	16.00 uur lijdensdienst met Communie (geen avondmis)
Ubachsberg	15.00 uur lijdensdienst met Communie
Voerendaal	15.00 uur kruisweg
Voerendaal	19.00 uur kruisweg overweging
Klimmen	15.00 uur kruisweg
Ransdaal	19.00 uur lijdensmeditatie

Paaswake 4 april 2026

Simpelveld	20.00 uur
Ubachsberg	20.00 uur
Voerendaal	18.30 (viering met kinderen)
Bocholtz	Geen Paaswake
Klimmen	Geen Paaswake
Ransdaal	Geen Paaswake

Rectificatie mistijden Pasen in Simpelveld en Klimmen.

In tegenstelling tot eerdere berichtgeving delen wij u mede dat de mis op Paaszondag in Simpelveld plaatsvindt om 09.30 uur en niet om 11.00 uur zoals vermeld. De H. Misen in klimmen zijn op Paaszondag om 11.00 uur en Paasmaandag om 10.30 uur. Onze excuses voor eventuele verwarring.

Pasen 2026

Simpelveld:

Paaszondag	5 april	H. Mis om 09.30 uur
Paasmaandag	6 april	H. Mis om 11.00 uur

Bocholtz:

Paaszondag	5 april	H. Mis om 11.00 uur
Paasmaandag	6 april	H. Mis om 11.00 uur

Ubachsberg:

Paaszondag	5 april	H. Mis om 09.30 uur
Paasmaandag	6 april	H. Mis om 09.30 uur

Voerendaal:

Paaszondag	5 april	H. Mis om 11.00 uur
Paasmaandag	6 april	H. Mis om 11.00 uur

Klimmen:

Paaszondag	5 april	H. Mis om 11.00 uur
Paasmaandag	6 april	H. Mis om 10.30 uur

Ransdaal:

Paaszondag	5 april	H. Mis om 09.30 uur
Paasmaandag	6 april	H. Mis om 09.30 uur

Huispaaskaarsen

Vanaf de Goede Week (30 maart) zijn de kaarsen af te halen op het parochiekantoor van uw parochie. U dient de bestelling dan ook te betalen indien u dat nog niet gedaan hebt.





Kicken Technisch Onderhoud

Centrale Verwarming, Luchtbehandeling,
Sanitair, Brandertechniek, Gas/Oliestook

Valkenburgerweg 40
6367 GW Voerendaal

Tel: 045 - 544 67 70 / Fax 045 - 544 67 71

info@kickentechnischonderhoud.nl

Lid van Uneto-Vni



ZONDHEED!

Lunch - Borrel - Diner

Vergaderingen - Buffetten - Koffietafels
Borrels - Feestarrangementen op maat

	Dirksstraat 2 6367 HW Ubachsberg
	045 200 0370
	info@brasseriezondheed.nl
	www.brasseriezondheed.nl

VENETIAN BLINDS KERKRADE

voor al uw
binnen-
en buiten-
zonwering

Venetian Blinds Rolluiken - Zonwering

Euregiopark 16b, Kerkrade - T 045 545 3416

Openingstijden: ma-vrij 8.00-17.00 uur, za 9.00-13.00 uur.



Elke dag
staan wij
voor u
klaar

plus.nl

PLUS Schouteten Kloosterplein 27 // 6369AW Simpelveld

Openingstijden: ma-za 08:00 - 21:00 // zo 10:00 - 20:00

PLUS Tim en Joyce Janssen Kerkplein 36 // 6367ER Voerendaal

Openingstijden: ma-do 08:00 - 20:00 // vr 08:00 - 21:00 // za 08:00 - 20:00 // zo 10:00 - 18:00

Orthodox Pasen in Voerendaal



Op zondag 12 april vieren Oekraïense Christenen het feest van Pasen. Ook dit jaar opent de kerk van Voerendaal haar deuren, om samen het Orthodoxe Paasfeest te vieren. De teksten worden uitgesproken in het Oekraïens en in het Nederlands. Er klinken mooie gezangen in beide talen.

Een bijzonder ritueel is het zegenen van de meegebrachte paasgaven, volgens Oekraïens gebruik. U bent van harte welkom om deel te nemen aan deze Paasviering op 12 april om 11.00 uur in de Laurentiuskerk.

Hoog bezoek

In het jaar 1049 mocht Voerendaal hoog bezoek ontvangen: paus Leo IX trok door Europa en bezocht Aken. Op die reis kwam hij ook in Voerendaal, waar hij op 10 augustus de kerk heeft ingewijd op het feest van de heilige Laurentius. De Laurentiuskerk is de enige door een paus geconsacreerde kerk in Nederland.

In 2025 werd een nieuwe Nuntius benoemd voor Nederland. Een Nuntius is de hoogste vertegenwoordiger van de paus in een land. Mgr. Jean Marie Speich is aartsbisschop en geboren in de Elzas ... dezelfde streek



waar Paus Leo IX vandaan kwam. De Nuntius wil graag in de voetstappen van zijn landsman gaan en Voerendaal bezoeken. Uiteraard zal hij van harte welkom geheten worden. Inmiddels werd bekend dat de Nuntius binnenkort uit Nederland vertrekt, het bezoek aan Voerendaal gaat echter door. Het wordt zijn laatste pastorale activiteit in ons land.

De dag van het bezoek werd door de Nuntius gekozen: 19 april is de sterfdag van Paus Leo.

Op 19 april begint de Mis in de Laurentiuskerk om 11.00 uur. Naast de Nuntius komt ook onze eigen bisschop van den

Hout naar Voerendaal. Zij vieren de Mis, samen met emeritus-pastoor Harrie Brouwers en het pastorale team.

De Viering begint in de doopkapel, waar het originele altaarblad uit 1049 bewaard wordt. Schutterij Sint Sebastianus begeleidt onze gasten naar de kerk. Tijdens de Mis zingen beide parochiekoren en is er samenzang. Na afloop is er gelegenheid om de Nuntius en de bisschop te ontmoeten bij een kop koffie. Het belooft een bijzondere dag te worden, waarvoor u van harte wordt uitgenodigd.

't tingeltje

De juf van de Communiekلاس sprak de kinderen toe: "Ik hoop dat vandaag 't tingeltje niet nodig zal zijn". Nieuwsgierig geworden informeerde ik naar dat mysterieuze tingeltje ...



het bleek een soort stemvork te zijn. Wanneer de juf daarmee op haar werktafel tikt, klinkt een lange zuivere toon. Het is een signaal voor de kinderen: het moet stil worden in de klas voordat de toon zwijgt. De leerkracht merkte op dat het instrument nog maar af en toe nodig is, de kinderen hebben intussen geleerd om goed te luisteren.

Ik zou de juf wel een plek op het wereldtoneel willen geven. Wanneer een president meent dat hij alles kan zeggen ... tingggg ... denk eerst na, voordat je weer een ander kwetst. Wanneer politici elkaar overstemmen ... tingggg ... luister eerst zodat je de ander begrijpt.

In de kerk van Limburg hopen we het tingeltje niet nodig te hebben. De bisschop heeft een proces in gang gezet van luisteren naar elkaar, de synodale weg. Er zijn reeds verschillende bijeenkomsten gehouden, waarbij nagedacht is over de toekomst van de kerk. Wat vraagt deze tijd? Wat is onze opdracht? Waar zijn we nodig? Wat kunnen we betekenen? Wat moeten we leren? Indringende vragen worden besproken, waarbij ieders stem even luid klinkt. Deelnemers zitten aan een ronde tafel, zodat niemand de eerste plaats inneemt. Er wordt niet meteen gereageerd, er wordt geluisterd. Het is even wennen, maar wat een verrijking is het om zo samen te zijn.

De kerk van de toekomst is niet die van het hoogste woord, maar van het luisterend oor. Bij dit proces is ieders verhaal nodig, om het Grote Verhaal van ons geloof te vertellen. Het is een oefening om een gastvrije en open kerk te worden.

Na Pasen zien we uit naar Pinksteren, de komst van de Geest. Tingggg ... laat je verrassen door de Geest die mensen beweegt, die ons een verstaanbare taal wil leren, die gemeenschap schept in alle verscheidenheid.

Het begint met eerbiedig luisteren, dan zullen we iets te vertellen hebben.

pastoor Bert



Verkopen, verhuren,
taxeren of aankopen?
Wij staan voor je klaar!



Vastgoed • Omgeving • Milieu • Agro • Bouw
045 - 30 30 600 • aelmans.com



Biddende Moeders



Sinds 3,5 jaar is in Simpelveld een groepje Biddende Moeders actief. We komen tweemaal per maand om 20.00 uur samen op Sint Nicolaasstraat 12 en houden dan het Biddende Moeders-gebedsuur zoals dat op vele plaatsen en in vele talen gedaan wordt, om te bidden voor onze eigen kinderen en voor alle kinderen van de hele wereld. Na afloop wordt er door wie wil nog nagepraat met koffie of thee. Belangstellende moeders uit de hele regio zijn van harte welkom om vrijblijvend een keer mee te komen bidden. De komende maanden komen we bijeen op donderdag 9 april, woensdag 22 april, dinsdag 5 mei, donderdag 21 mei, woensdag 3 juni en dinsdag 16 juni. **S.v.p. enkele dagen vooraf aanmelden bij:** Marjolein Harmsen - van Hout
mharmesen@eonerw.rwth-aachen.de / 045-5445715



Onderlinge begrafenis- en crematievereniging **HELPT ELKANDER**

Secretariaat: Irmstraat 43

6369 VM Simpelveld

tel: 045-5442476

e-mail: administratie@helptelkander.org

internet: www.helptelkander.org

HET BEGRAFENISFONDS VOOR EEN UITVAART OP MAAT.

Wat zijn de voordelen:

- ♦ Hoge uitkering: De uitkering bij overlijden bedraagt € 5.250. Dit is het hoogste bedrag van alle begrafenis- en crematieverenigingen van Limburg.
- ♦ Lage contributie
- ♦ Snelle en zorgvuldige dienstverlening
- ♦ Goede bereikbaarheid
- ♦ Uit te keren bedrag is vrij besteedbaar

Voor een persoonlijke uitvaart die aansluit bij uw wensen! Wilt u een afspraak? Bel of e-mail met Mw Tatjana Haagen, tel: 045-5442476. e-mail: administratie@helptelkander.org

Voor het regelen van de uitvaart, neemt u contact op met ons via 045-5442476.

70x de Stille Omgang van Amsterdam gelopen.

Onlangs was een kleine bijeenkomst in het parochiezaaltje in Simpelveld om stil te staan bij een speciaal jubileum:

Dhr. Pieters uit Ubachsberg liep vele jaren de Stille Omgang in Amsterdam. Dit jaar, in 2026 heeft hij dat de 70^{ste} keer gedaan. Een opmerkelijke en bijzondere prestatie.

De Stille Omgang.

Ieder jaar in de maand maart lopen duizenden christenen in zwijgende verbondenheid de Stille omgang, een nachtelijke stille tocht door het centrum van Amsterdam. De pelgrims volgen de route die de pastoor van de Oude Kerk op 15 maart 1345 liep. Hij was getuige geweest van een Eucharistisch wonder in het huis van een zieke man aan de Kalverstraat, hij droeg het Heilig Sacrament (de hostie) terug naar de oude kerk.

In het duistere uur weten de biddende pelgrims zich verbonden met Jezus Christus die zich aan alle mensen van goede wil geeft als leeftocht voor onderweg. Zij vierten in Amsterdamse kerken de Eucharistie, om God dank te zeggen.

Het hoofdbestuur van de stille omgang had reeds in het najaar van 2025 besloten dhr. Pieters een bijzondere onderscheiding te geven, nl. een zilveren speldje, een penning met de afbeelding van de Oude Kerk en een boek van de Stille Omgang en een persoonlijke brief. Hij is in Nederland de derde persoon die deze onderscheiding krijgt. Dit jaar heeft dhr. Pieters de tocht voor de 70ste keer gelopen.

Vanuit Ubachsberg, Simpelveld en Bocholtz kon men zich elk jaar opgeven om mee te lopen in Amsterdam. Vroeger was er een speciale NS trein die naar Amsterdam reed en om 4 uur 's nachts kon men weer mee terug reizen. Die trein werd te duur. Er werd gekozen voor busvervoer. Vanuit meerdere plaatsen reden bussen naar Roermond van waaruit gezamenlijk, ook weer met bussen naar Amsterdam gereden werd, de Stille Omgang gelopen werd, de Eucharistie werd bijgewoond en weer terug gereden. Onderweg in de bus werden rozenhoedjes gebeden. In Amsterdam bad iedereen in stilte. Vanuit het hele land kwamen katholieken hier naartoe.

Tegenwoordig rijden bussen van de firma Hanneman (Kerkrade) de pelgrims naar Amsterdam.

Dhr. Pieters zit er stillletjes bij. Voor hem is het gewoon dat hij dit heeft gedaan, maar blij is hij wel met het bijzondere speldje, de penning, boek en persoonlijke brief. In de brief van het bestuur aan dhr. Pieters wordt het een bijzondere prestatie en een voorbeeld voor velen, vooral jongeren, die zich in deze tijd aangetrokken voelen om mee te lopen,



genoemd. Het bestuur ziet deze prestatie als een volharding in geloof, ook al is er heel veel veranderd in die 70 jaar in de kerk. Ondanks vele veranderingen in de kerk en het geloof wordt deze tocht al jaren in Amsterdam gelopen.

Ook aanwezig en ook een speciale Stille Omgang penning gekregen was dhr. Frans Bastin uit Bocholtz. Hij heeft jaren de tocht vanuit de zuidoost hoek van Limburg georganiseerd. In Amsterdam begeleiden hij de pelgrims. Het waren grote groepen mensen (in zestiger jaren een 80.000 mensen, nu wel minder) en het was wel handig als de groep bijeen bleef. Hij vertelt dat het vaak zo druk was dat er 3 stromen pelgrims door de straten liepen, de middenstroom naar een kant en de beide buitenkanten de andere kant op.

Vanuit Limburg is er een comité van 5 personen die over de stille omgang in een Sittards klooster vergaderen. Hulpbisschop de Jong is vaak aanwezig bij de Stille Omgang.

Indien u vragen heeft over de stille omgang dan kunt u die aan Dhr. Henk Verhaeg stellen. Hij is voorzitter van Oost Brabant en Limburg bij de organisatie van de Stille Omgang. (Telefoonnummer 0628560997)

Dit jaar was de Stille Omgang op 21 maart.

De Gebedsintentie in 2026 is: **Moge God, door de Eucharistie, velen bereiken en wij hem niet afwijzen.**

Paascommunie

Wilt u de communie met Pasen graag ontvangen, maar staat u niet op de maandelijkse lijst? Dan kunt u contact opnemen met het pastorale team.



Woont u in Bocholtz,

belt u dan met kapelaan Sheril (06 156 11513).

Woont u in Ubachsberg of Simpelveld,

belt u dan met kapelaan John (06 212 334 22).

Bezoek onze adverteerders

bij
Laval
verf en wonen

*Maak van
uw huis een
thuis...*

Bij Laval.

Laval

Bij Laval
Vroenhofstraat 7
6369 AP Simpelveld

tel +31 (0)45-5441272
mail info@lavalschilders.nl
web www.bijlaval.nl

wij zorgen dat uw:

- *Bruiloft, verloving, communie, verjaardag, jubileum,*
- *koffietafels, bedrijfsfeest, bedrijfspresentatie,*
- *vergaderingen, meetings, evenementen, BBQ's, enz.**

Een grandioos succes wordt.



Café / Partycentrum
'Oud-Zumpelveld'

Irmstraat 23 6369 VL Simpelveld 045-5441495 info@oudzumpelveld.nl

F Y S I O
— **SCHEPERS**

Fysiotherapie | Oedeemtherapie
Manuele therapie | Revalidatie
Personal training | Zwangerfit
Huisbezoeken

Doctor Ottenstraat 48
6369 VP Simpelveld
voor afspraken
045-5441817
0633581038
info@fysio-schepers.nl

 **RALF BAGGEN**

Praktijk voor Osteopathie

en

Kinderosteopathie

Ralf Baggen

Doctor Ottenstr 48 - Simpelveld

voor afspraken
045-5441817
0650938824
ralfbaggen@gmail.com

Beloken Pasen: het stille vervolg

Een week na het uitbundige feest van Pasen keert de rust terug. De klokken luiden minder uitbundig, de paastafels zijn afgeruimd en het dagelijkse leven herneemt zijn ritme. Toch draagt deze zondag, bekend als Beloken Pasen, een bijzondere betekenis in zich. Het is geen afsluiting, maar eerder een moment van bezinning. Waar Pasen zelf draait om vreugde en nieuw leven, nodigt Beloken Pasen uit tot reflectie. Wat betekent die verrijzenis eigenlijk in het gewone, alledaagse bestaan? Het is gemakkelijk om meegevoerd te worden door de feestelijkheid, maar moeilijker om de diepere boodschap vast te houden wanneer de stilte terugkeert. In de christelijke traditie herinnert deze dag ook aan de twijfel van Thomas de Apostel. Zijn aarzeling maakt hem menselijk, herkenbaar. Hij gelooft niet zomaar, hij wil zien en aanraken. Precies daarin schuilt de kracht van Beloken Pasen: geloof en hoop zijn geen vanzelfsprekendheden, maar groeien in vragen, in zoeken, in kleine momenten van inzicht. Beloken Pasen is dus geen echo van het feest dat was, maar een uitnodiging om de betekenis ervan mee te nemen. Niet luid, maar stil. Niet groots, maar in de kleine gebaren van elke dag. Misschien ligt juist daarin de ware verrijzenis besloten.

De kracht van de Chrisma-viering in de Goede Week

In de Goede Week, de dagen voor Pasen, vindt in veel katholieke bisdommen een bijzondere viering plaats: de chrisnaviering. Het is misschien geen viering die veel mensen kennen, maar ze is van grote betekenis. In deze dienst wijdt de bisschop de heilige oliën die het hele jaar worden gebruikt bij doop, vormsel, ziekenzalving en priesterwijding. De chrisnaviering draait om verbondenheid. Priesters uit het hele bisdom komen samen met hun bisschop en vernieuwen hun beloften. Dat gebeurt vaak in de kathedraal, het hart van het bisdom. Zo wordt zichtbaar dat de kerk meer is dan losse parochies: het is één gemeenschap, met een gezamenlijke opdracht. De oliën die worden gewijd – het chrisma, de olie voor doopsel, eerste communie en vormsel en de olie voor zieken – zijn eenvoudige tekens, maar ze dragen een diepe betekenis. Olie verzacht, heelt en versterkt. In de kerk staat ze symbool voor de kracht van Gods Geest. Met deze olie worden mensen gezalfd op belangrijke momenten in hun leven: bij hun eerste stappen in het geloof, bij hun bevestiging als volwassen gelovige, en in tijden van ziekte en kwetsbaarheid. Juist in deze tijd, waarin veel mensen zoeken naar houvast en gemeenschap, spreekt de chrisnaviering een stille maar duidelijke taal. Ze herinnert ons eraan dat geloof niet alleen iets persoonlijks is, maar

ook iets dat we samen dragen. In een samenleving waar individualisme vaak de toon zet, laat deze viering zien hoe belangrijk onderlinge steun en trouw zijn. De Goede Week is een weg van lijden naar hoop. De chrisnaviering staat aan het begin van die weg. Ze kijkt vooruit naar Pasen, maar staat ook stil bij dienstbaarheid. Priesters vernieuwen hun belofte om mensen nabij te zijn – in vreugde en verdriet. Dat is geen kleine taak in een tijd waarin vertrouwen in instituties niet vanzelfsprekend is. Misschien is dat wel de kern van deze viering: trouw blijven aan je roeping, ook als het niet makkelijk is. De geur van het pas gewijde chrisma vult de kerk en blijft vaak nog lang hangen. Het is een tastbare herinnering dat geloof niet alleen woorden zijn, maar ook daden – zichtbaar en voelbaar in het leven van alledag. Zo is de chrisnaviering geen grote publieke gebeurtenis, maar een stille bron. Een moment van bezinning en hernieuwde toewijding, midden in een week die ons herinnert aan lijden, maar ook aan de belofte van nieuw leven.



Koffiedrinken na de mes



U bent ook deze maand weer van harte uitgenodigd om te komen genieten van een kopje koffie en het gezelschap van uw medeparochianen. Op zaterdag 11 april kan dat na de H. Mis in Ubachsberg. In Simpelveld is er weer op zondag 26 april na de H. Mis koffiedrinken.

“Mag ik bij jou logeren?”

Een waardevolle invulling van je zomer

Elke zomer komen er honderden kwetsbare kinderen uit Frankrijk, België, Nederland en Duitsland op vakantie bij Nederlandse vakantiegezinnen. De kinderen, die thuis onder moeilijke omstandigheden leven, hebben dan de mogelijkheid om weer even onbezorgd kind te kunnen zijn. Voor aankomende zomer zijn wij op zoek naar vakantiegezinnen, waar de kinderen zo'n twee weken kunnen verblijven. Er zijn nog altijd veel kinderen die nog geen plekje hebben en hopen op een uitnodiging van een gastvrij gezin. Het maakt niet uit of je alleenstaand of samenwonend bent en of je wel of geen kinderen hebt. Het belangrijkste is dat je een kwetsbaar kind een fijne onbezorgde tijd bij jou thuis wilt bieden. Tijdens hun verblijf gaat het niet om dure uitjes, maar juist om meedraaien in het gezin, tijd en aandacht. Deze kinderen kunnen al erg genieten van samen een stuk fietsen, een spelletje doen of een middag knutselen. Heb je tijd en ruimte om een kwetsbaar kind een onvergetelijke tijd te bezorgen? Dan kun je je aanmelden via www.europakinderhulp.nl

Doe je mee?

Laatste week Vastenactie-2026

En Hij zei: 'Geven jullie hen maar te eten'

In het Boliviaanse regenwoud van het bisdom Pando zet zich de inspirerende bisschop Mgr. Eugenio Coter met zijn team dagelijks in om de meest kwetsbare mensen nabij te zijn. Dat doen ze onder meer door voor de zieken te zorgen, voor opvang te zorgen voor kinderen die op straat zwerven en door gevangenen te bezoeken. Kortom: door de werken van barmhartigheid in de praktijk te brengen.



Het campagnethema 2026 van Vastenactie komt uit de parabel van de vijf broden en twee vissen. Een menigte van duizenden mensen is bijeen rond Jezus. Ze zijn hongerig en moe, maar er zijn slechts vijf broden en twee vissen. De leerlingen weten niet meer wat te doen. En Jezus zegt dan: "Geven jullie hen maar te eten." Met deze ene zin legt Jezus de verantwoordelijkheid bij zijn leerlingen — en bij ons.

In Bolivia krijgt deze indringende opdracht heel concreet handen en voeten in het werk van bisschop Eugenio Coter en zijn team. Het werk van Marie Cruz bijvoorbeeld, die gevangenen bezoekt en voor ze zorgt als een moeder. Van zuster Violeta die zorgt dat jonge kinderen dagelijks een gezonde maaltijd krijgen en een veilige plek hebben om te leren en te spelen. Ze doen geen wonderen. Ze doen wat ze kunnen. En dat is meer dan genoeg.

Dit jaar wil Vastenactie het werk van het bisdom Pando in de gevangenis steunen en de inrichting van een naschoolse opvang financieren zodat kinderen een veilige plek hebben waar ze na school terecht kunnen. U kunt deelnemen aan de jaarlijkse Vastenactie via de collectebussen in de kerken of rechtstreeks op www.vastenactie.nl Daar leest u ook meer over het werk in Pando.

Uw bijdrage kunt u overmaken op de bankrekening van Vastenactie Bisdom Roermond: **NL21 INGB 0003 0000 46** ten name van Missiebureau Roermond onder vermelding van Vastenactie. U kunt desgewenst ook gebruik maken van webpagina <https://www.vastenactie.nl/doneer-nu>.



Oproep vanuit de Kapel Sterre der Zee

Sinds jaar en dag is het een mooie traditie om tijdens de meimaand – de Mariamaand – stil te staan bij Maria. In deze bijzondere kerkelijke maand komen gelovigen iedere avond samen bij de Kapel voor een moment van bezinning en gebed, om Maria te eren. Een voorbidder gaat voor in gebed en bidt samen met de aanwezigen.



Om deze waardevolle traditie voort te kunnen zetten, is het bestuur op zoek naar enkele vrijwilligers die bereid zijn om op een of meerdere avonden voor te gaan in de voorbedes. Voor een aantal avonden zoeken wij nog vrijwilliger(s). Wilt u ons hierbij helpen?

Meld u dan aan via onderstaand e-mailadres en geef daarbij aan op welke dagen (maandag t/m vrijdag) u beschikbaar bent.

Heeft u vragen voordat u zich aanmeldt?

Stuur gerust een e-mail en vermeld uw telefoonnummer, dan nemen wij contact met u op om uw vragen te beantwoorden.

Ons e-mail adres: bestuursterrederzee@gmail.com

Bellen kan ook: 045-5445251

Zangkoor St. Joseph luistert mede het Paasgebeuren op

Op Witte Donderdag 2 april zal het jubilerende dameskoor Morgenzang om 19.00 uur de H. Mis opluisteren onder leiding van Bart van Kerkvoort.

Het 60-jarig bestaan zal op 11 april groots gevierd worden.

Op Goede Vrijdag, 3 april om 16.00 uur, zal Zangkoor St. Joseph tijdens de dienst o.a., het adagio *Lasst mich gehn* van Karl Friedrich Voigtländer, *Ecce, quomodo moritur justus* van Jakob Handl en *Licht des Mondes* van S. Ogurkowski ten gehore worden gebracht. Bovendien zullen er enkele passende liederen uit *Laus Deo* met de aanwezige kerkgangers worden gezongen

Op Paaszondag, 5 april om 11.00 uur, zal de Preis-Messe 'Salve Regina' van Johann Gustav Eduar Stehle (1839-1915) worden uitgevoerd. Verder: *Haec Dies* van John Algra, *Erstanden ist der Heilige Christ*. van L. Hassler/bew. A. Kropivšek, *Alleluia* (nr 117), *Vesper* (Russisch koor), *Tui sunt coeli* van Jos Grüber *Christ est resuscité* van Charles Gounod en als slotkoor zal het Sloveense *Zdaj veliko je veselje* (Nu zal er grote vreugde heersen) klinken (Programma onder voorbehoud). De muzikale leiding is in handen van Anton Kropivšek. Aan het orgel zit Leon Dijkstra. Het koor wenst u allen hele mooie paasdagen toe.

VASTENACTIE

BISDOM  ROERMOND

Dameskoor Morgenzang viert 60-jarig jubileum en huldigt twee jubilarissen

Op zaterdagavond 11 april a.s. viert Dameskoor Morgenzang het 60-jarig jubileum. Tijdens deze feestelijke avond worden tevens twee jubilarissen speciaal in het zonnetje gezet.

Wij starten deze bijzondere viering om 19.00 uur met een H. Mis in de parochiekerk van Bocholtz. Aansluitend is er voor iedereen gelegenheid om de koorleden, de jubilarissen en onze dirigent Bart van Kerkvoort te feliciteren in lunchcafé Oud Bocholtz, tegenover de kerk. Later op de avond is er live muziek en kan er gezellig worden meegezongen (tieëke zingen).

De jubilarissen

Tiny Vanhommerig-Knops (87 jaar) viert haar 60-jarig koorjubileum. Zij is lid vanaf het eerste uur. Tiny is een zeer trouw lid dat niet alleen zingt, maar ook jarenlang het orgel heeft bespeeld. Bij afwezigheid van de dirigent fungeerde zij bovendien als tweede dirigent.

Daarnaast heeft zij zich meer dan 35 jaar ingezet als koster-organist in het vroegere zorgcentrum in Bocholtz, waar de zaterdagavondmis eveneens door enkele koorleden werd opgeluisterd.

Tiny is niet alleen verbonden aan Dameskoor Morgenzang. Voor haar jarenlange trouw en inzet ontving zij meerdere onderscheidingen. Zo is zij meer dan 70 jaar lid van Zangkoor St. Joseph in Bocholtz en al meer dan 78 jaar verbonden aan balletgroep One2Dance, eveneens in Bocholtz. In 2004 ontving zij bovendien de pauselijke onderscheiding *Pro Ecclesia et Pontifice*, als waardering voor haar grote verdiensten binnen de Rooms-Katholieke Kerk en de samenleving.

Gezien haar hoge leeftijd mogen we zeker zeggen dat Tiny nog zeer energiek en, zoals zij zelf zegt, “honkvast” is. Zij bezoekt trouw alle repetities, waar ontspanning en een fijne sfeer centraal staan. Zij kan het weten!

Käthy Coerver-Spaubeek (80 jaar) viert haar 40-jarig koorjubileum. Käthy is afkomstig uit Wahlwiller en zong daar al in het kerkkoor voordat zij lid werd van ons koor. Binnen Dameskoor Morgenzang vervult zij een zeer belangrijke en actieve rol. Naast haar zangpartij als alt is zij bibliothecaris en koorassistente van zowel onze voorzitter, Bertie Pluijmaekers-Frijns, als dirigent Bart van Kerkvoort. Functies die haar op het lijf geschreven zijn en die zij met grote toewijding vervult.

Ook Käthy is een zeer trouw lid dat geen repetitie of uitvoering overslaat. Voor haar is het koor een plek van ontspanning en gezelligheid, waar zij veel energie uit haalt.

Algemeen

Zestig jaar geleden deed de toenmalige pastoor Delissen een

verzoek aan het gemengd kerkelijk zangkoor St. Joseph in Bocholtz om ook de zondagsmis van 11.30 uur op te luisteren. Al snel werd binnen het koor een groepje van circa acht zangeressen gevonden dat onder leiding van koster-organist Winand van de Gaar ging repeteren. Het verzoek van de pastoor werd ingewilligd.

De groep breidde zich snel uit en groeide ooit naar circa vijftig leden. Een voor de hand liggende naam voor het nieuwe koor, dat op zondagmorgen zong, was dan ook “Morgenzang”.

Momenteel telt Dameskoor Morgenzang elf zingende leden, onder leiding van Bart van Kerkvoort. Samen beleven zij veel plezier aan de repetities en uitvoeringen. Gemiddeld zingen wij drie zaterdagavonden per maand de H. Mis van 19.00 uur in Bocholtz. Daarnaast treden wij ook regelmatig op in verzorgings- en verpleeghuizen en luisteren wij uitvaarten op.

Het feit dat de groep bijna altijd compleet is, zegt veel over de goede sfeer binnen het koor. De onderlinge verbondenheid is groot en na iedere repetitie is er een gezellige en ontspannen nazit. Ook buiten de repetities zijn er regelmatig leuke activiteiten, zoals etentjes en uitstapjes.

Zin om mee te zingen?

Lijkt het je leuk om mee te zingen — ook als je niet in Bocholtz woont — dan ben je van harte welkom om eens binnen te lopen tijdens een repetitie op woensdagavond om 20.15 uur in de kindernevendienstruimte onder de kerk (ingang tegenover Kerkstraat nr. 15).

Wij zijn een laagdrempelig koor; noten kunnen lezen is geen vereiste. Alles kan worden geleerd.

Hebben wij je interesse gewekt? Neem dan vrijblijvend contact op met onze voorzitter, Bertie Pluijmaekers, via 06-22159799.

jubilarissen;
links Käthy Coerver-Spaubeek
rechts: Tiny Vanhommerig-Knops



voorste rij van links naar rechts
Kapelaan John Ashirvadam; Yvonne
Huppertz; Tiny Curfs; Käthy Coerver; Tiny
Vanhommerig; Beth Meese; Bep Meessen;
dirigent Bart van Kerkvoort

bovenste rij van links naar rechts;
Maria Bröcheler; Mia Mols; Bertie Pluijmaekers; Bertha Huppertz; Lenie Loo



Kroniek

Overleden

SIMPELVELD

24 februari Jo Kleijnen 89 jaar Plaarstraat 2a

26 februari Ninette van Rijn-Pinckaers 92 jaar Douvenrade 1, Heerlen

UBACHSBERG

13 februari Bertha Senden-Keulartz 91 jaar Kerkstraat 65

15 februari Diaken Leo Franssen 95 jaar Zorgcentrum Bergweide, Heerlen

8 maart Ans Kleijnen-Broeren 80 jaar Wijnstraat 11, Simpelveld

BOCHOLTZ

19 januari Billa Deitz-Spelthaen 87 jaar Kruisbroedersstraat 17

2 februari Tiny Blezer-Jennes 85 jaar Kommerstraat 18

3 februari Agnes Beckers-Zimmerman 88 jaar zorgcentrum Langedael, Vaals

19 maart Treesje Vankan-Merx 94 jaar Nijswillerweg 1

Dat onze overleden dierbaren mogen verrijzen tot nieuw en eeuwig leven !

Gedoopt

UBACHSBERG

21 februari Jonne Jegers dochter van Jorian Jegers en Jasmijn Jegers-Jeurissen Klaverweerd 33

BOCHOLTZ

22 maart Lars en Sven Hamers zonen van Tim Hamers en Ingrid Keulen Het Ambacht 71, Brunssum

Welkom in onze Kerk!

Gaan trouwen

SIMPELVELD

28 maart 11.00 uur Martyn van Roy en Kelly Roelands Tuinstraat 2, Heerlen

Proficiat en een mooie dag toegewenst.

I.v.m. de wet op de privacy kan de vermelding in deze kroniek onvolledig zijn.

Kerkdiensten parochie Sint Remigius Simpelveld

Donderdag 2 april

Witte Donderdag
19.00 uur Geen H. Mis

Vrijdag 3 april

Goede Vrijdag
Heren Harmonia
14.00 uur
Kruisweg Hellingbos

Zaterdag 4 april

Paaszaterdag/Stille Zaterdag
Paaswake
20.00 uur kerk. Zangkoor Harmonia

Zondag 5 april

Paaszonndag
09.30 uur Kerk. Zangkoor Harmonia
Deurcollecte misdienaars
Riet Vanhommerig-Bouwens (o);
Jrd. Clara Schielen-Hameleers (st);
Jrd. Ouders Vijgen-Huntjens en Fiény (st);
Fieke Otten-Houben (o);
Riet Dikmans-van Alphen (o);
Jeanny Engelen-Eussen (o);
Jrd. Jo Bleijlevens;
Jan Hupperichs;

Maandag 6 april

2^e paasdag
11.00 uur Fanfare Eendracht
Kindernevendienst
Deurcollecte misdienaars
Zwd. Jo Kleijnen;
Anna-Maria Broekmans-Tromp;
Jrd. Jup Horbach en Nellie Horbach-
Jacobs;
Jrd. Oud. Joosten v/d Waarsenburg tev.
Jrd. dochter Marianne;

Mariets Moison-Brasse en zoon John;
Fanfare Eendracht Huls;
Ouders v. der Weerden en broer Ben v.
der Weerden;
Ouders Stef en Tiny Beckers-Dumont;

Dinsdag 7 april

18.30 uur
Aanbidding
19.00 uur
1^{ste} Jrd. Bertine Franzen-Meijs;

Donderdag 9 april

19.00 uur
Voor voedsel voor alle mensen op aarde;

Zondag 12 april

2^e zondag van Pasen / Beloken Pasen
Presentatie communicanten
11.00 uur
Jrd. Ouders Eussen-Sijben en zoon Giel
(st);
Jrd. Joop Ensink en overl. fam;
Oud. Cleuters-Claessens;
Oud. Ensink-Pisters;
Ron Conraads;
Jrd. Oud. Wings-Thill;
Jrd. Netta Grosjean-Schaapkens en Ger
Grosjean;
Fam Strijhagen-Scheren, zoon en
kleinzoon;
Jrd. Mevr. Keulen-Krutzen;

Dinsdag 14 april

19.00 uur
Voor alle inwoners van Simpelveld;

Donderdag 16 april

19.00 uur
Voor alle vluchtelingen;

Zondag 19 april

3^e zondag van Pasen
11.00 uur kerk. zangkoor Harmonia
Truus Huynen-Mennens (o);
Jrd. ouders Bergmann-Luja (st);
Jrd. Frits Ortman, dochttertjes Marie-
José en Elianne en wederz. fam. (st);
Jrd. Echtp. Jef Ploumen en Mia Ploumen-
Vaessen (st);
Paul van Loo;
Annemarie Meyers-Vleugels (o);
Leo Kerckhoffs (o);
Jose Heuts;
Jrd. Oud. Muijrsers-Lumeij;

Dinsdag 21 april

19.00 uur
Voor alle onderdrukte volkeren op aarde;

Donderdag 23 april

19.00 uur
Voor alle oorlogsslachtoffers;

Zaterdag 25 april

18.30 uur
Patroonsfeest schutterij St. Georg

Zondag 26 april

2^e zondag veertigdagentijd
11.00 uur
Koffiedrinken na de mis
Mia Bonten (o);
Jrd. Jef Houppermans;

Opening torenkapel Remigiuskerk

De toren van de Remigiuskerk is vanaf het Paasweekend weer opengesteld voor bezoek.

U kunt overdag weer een kaarsje aan komen steken bij Maria Sterre der Zee.

De torenkapel is geopend op **vrijdag, zaterdag zondag en maandag**. Er zijn te weinig helpende handen om de toren iedere dag open te stellen. Om die reden blijft hij op dinsdag, woensdag en donderdag gesloten.



Kerkdiensten parochie H. Jacobus de Meerdere Bocholtz

Rozenkrans

voor aanvang doordeweekse mis
18.40 uur

Donderdag 2 april

19.00 uur
m.m.v. dameskoor Morgenrang
Witte donderdag;
Paasviering Zij-actief;

Vrijdag 3 april

16.00 uur
m.m.v. zangkoor Sint Joseph
Lijdensweg met communie;

Zaterdag 4 april

Let op. Geen heilige mis!

Zondag 5 april

11.00 uur
m.m.v. zangkoor Sint Joseph
1^e Paasdag
Jrd. ouders Stauvermann-Vranken;
Finie Schoonbrood-Dumont (o);
Jrd. echtelieden Kessels-Krutzen (st);
Jrd. overleden familieleden Henssen-
Senden (st);
Ouders Vaessen-Packbier en kinderen;
Verjaardag Kees Houben;
Jrd. Jo Baggen;
Jrd. Arthur Vliegen;

Leo en Tiny Huppertz-Wings;
Jo en Elly Vaessen-Henskens;
Hein Vanhommerig;
Alfons Henskens;
Jacques Schrijvers;

Maandag 6 april

11.00 uur
m.m.v. dameskoor Morgenrang
2^e Paasdag
Overledenen familie v.d. Linden-
Höppener;

Vrijdag 10 april.

19.00 uur
Leo en Netje Dautzenberg-v.d. Leeuw (st);
Harie Merx (o)

Zaterdag 11 april

Beloken Pasen.
19.00 uur
m.m.v. dameskoor Morgenrang.
60-jarig jubileum dameskoor
Morgenrang;
Anita van de Poel-Eussen (o);
Bertha Huppertz-Weijenbergh (o);
Jrd. Jo en Finy Bertram Duizingen;
Jrd. ouders Höppener-Didden (st);
Jrd. ouders Possen-Hursel;
Echtelieden Boumans-Pommé;

Maandag 13 april

Heilige Mis in Hoeve Overhuizen om
15.00 uur.

Vrijdag 17 april

19.00 uur
Voor alle zieken in de parochie;

Zaterdag 18 april

19.00 uur
m.m.v. dameskoor Morgenrang.
Voor vrede in de wereld;

Maandag 20 april

19.00 uur.
Voor alle vrijwilligers;

Vrijdag 24 april

19.00 uur.
Voor de jeugd;

Zaterdag 25 april

19.00 uur
M.m.v. Schola Cantorum.
Ouders Zegers-Schroeders;
Jrd. Nettie Franssen-Olischlager (st);

Maandag 27 april

Heilige Mis in Hoeve Overhuizen om
15.00 uur.
Koningsdag;

De processie 2026 in Bocholtz

Het negeren van deze traditie klonk en klinkt steeds luider, vooral gestaafd door de moderne, jachtige tijd waarin we leven. "Dat is toch niet meer van deze tijd", is vaak een vooroordeel. ...Jammer toch! Maar de 'werkgroep processie' en het clusterbestuur hebben toch weer besloten dat op zondag, **7 juni** a.s., Zorgcentrum Hoeve Overhuizen het centrum zal zijn van de traditionele Sacramentsprocessie, de 'Kling Brónk' zoals deze in Bocholtz nog steeds genoemd wordt. Noteer deze datum alvast in uw agenda.

De organisatie hoopt u allen te mogen begroeten op zondag 7 juni om 10.15 uur op het binnenhof van Hoeve Overhuizen, waarna tegen 10.30 uur de processie vertrekt voor een korte rondgang.

Via de Overhuizerstraat, de Min. Ruijsstraat, de Slag en de Paumstraat keert men weer terug op het binnenhof, waar om

11.00 uur de H. Mis wordt opgedragen. In tegenstelling tot vroegere tijden zorgen de gezamenlijke Buurtverenigingen voor de gepaste versieringen op de route, waarvoor hartelijk dank natuurlijk. Pastoor Bert Mom zal er een echte volks-mis van maken. En de communicantjes ook.

Op het eind van de mis zal traditiegetrouw, gezamenlijk met de Koninklijke Philharmonie, het imposante 'Aan U o Koning der eeuwen' worden gespeeld/gezongen en leden van 'Zij-Actief' zullen na afloop weer voor een natje en een droogje zorgen.

De organisatie zal diverse verenigingen en groepen, via een mail/brief op de hoogte stellen van de precieze gang van zaken. Voor de besturen van de betreffende verenigingen misschien een stimulans om hun leden nu al hiervan in kennis te stellen en hen te overtuigen om toch met de processie mee te gaan.

Wat zullen de bewoners van Meander Groep Locatie Hoeve Overhuizen zich verheugen op deze dag....

Kerkdiensten parochie St. Bernardus Ubachsberg

Woensdag 1 april

Geen H. Mis.

Vrijdag 3 april

Goede vrijdag

15.00 uur

Lijdensdienst met communie

GKZ St. Bernardus

Zaterdag 4 april

Paaswake

Weekend 5 de zondag veertigdagentijd

20.00 uur Cantor Dhr. Jan Lipsch.

Jrd. Pastoor W. Grubben (st);

Zondag 5 april

Hoogfeest van Pasen

Weekend 6 de zondag veertigdagentijd

9:30 uur H. Mis, GKZ St. Bernardus.

Zwd. Mevr. Bertha Senden -Keulartz en t.i.v. Sjeng Senden;

Zwd. Dhr. Leo Franssen en t.i.v Annie

Franssen-Schijns;

Theo Janssen (o);

Tonny Spee-Hamers, ouders Hamers

Cratsborn en Spee-Kerckhoffs;

Ouders Pieters- Groven;

Deurcollecte Misdiensdienaars

Maandag 6 april

Tweede Paasdag

9.30 uur H. Mis, Stella Bonten

Jrd. Ouders Bisschops-Wintgens en Leo Xhonneux (st);

Caspar Senden en ouders Senden-Sauren;

Deurcollecte Misdiensdienaars

Woensdag 8 april

18:40 uur Rozenkransgebed

19.00 uur H. Mis

Voor alle onderdrukte volkeren in deze wereld;

Voor wereldvrede.

Zaterdag 11 april

Weekend 2^e zondag van Pasen

17.30 uur H. Mis, Stella Bonten

Zwd. Dhr. Twan Op den Buysch;

Jrd. Huub Senden (st);

Jrd. Ouders Habets- Sijben (st);

Jrd. Ouders Ubachs- Steinbusch en overleden familieleden(st);

Koffie drinken na de Mis

Woensdag 15 april

18:40 uur Rozenkransgebed

19.00 uur H. Mis

Voor vrede in de oorlogsgebieden;

Voor snelle oplossingen voor de vluchtelingen;

Zaterdag 18 april

Weekend 3^e zondag van Pasen

17.30 uur H. Mis, Stella Bonten

Mevr. Ria Wiertz-Raeven (o);

Uit dankbaarheid bij 80 ste verjaardag ;

Woensdag 22 april

18:40 uur Rozenkransgebed

19.00 uur H. Mis

Voor alle ernstig zieken van de Parochie;

Voor alle gestorvenen van de Parochie;

Zaterdag 25 april

Weekend 4^e zondag van Pasen

17:30 uur H. Mis, De Berglijster

Zwd. Mevr. Ans Kleijnen- Broeren;

Jrd. Dhr. Huub Hamers (Colmont);

Ouders Leo Zinzen en Bertien Zinzen-Maassen;

Uit dankbaarheid;

Woensdag 29 april

18:40 uur Rozenkransgebed

19.00 uur H. Mis

Voor alle hongerige mensen in de wereld

Voor een wijs besluit in Oekraïne conflict

Empathie

Het boek "Van Alabama naar Margraten" is de indrukwekkende beschrijving van een levensverhaal én van het lot van een hele bevolkingsgroep. Aan de hand van de herinneringen van Jefferson Wiggins, wordt het verhaal verteld van gekleurde Amerikaanse soldaten in de Tweede Wereldoorlog. De overstek naar Engeland was reeds veelzeggend: blanke soldaten reisden bovendeks, zwarte troepen moesten de reis benedendeks maken. Via de landingen van D-Day kwam Wiggins in Frankrijk terecht en daar volgde een ontmoeting die hem altijd is bijgebleven. Een Française begroette hem met de woorden: "Soldaat, je hebt er geen idee van hoe het is om je vrijheid te verliezen en vooral wat het betekent als je die dan weer terugkrijgt." Jefferson dacht op dat moment "Mevrouw, u hebt er geen idee van hoe het is om nog nooit vrijheid te hebben gekend."

Wiggins zou een van de soldaten worden, die in Margraten de gesneuvelde Amerikanen moesten identificeren, begraven of herbegraven ... een vreselijke taak. Later werd hij soldaat in Korea en daarna onderwijzer in de Verenigde Staten. De ervaring van Jefferson Wiggins kan je aan het denken zetten. Er wordt gemakkelijk gesproken over vrijheid, rechtvaardigheid en barmhartigheid. Maar de toetssteen is en blijft het lot van de

zwaksten, van degenen die onrechtvaardigheid moeten verduren. Een samenleving die zich sociaal noemt, moet goed luisteren naar de verhalen van kwetsbare burgers. Een kerk die zich barmhartig noemt, moet zorgvuldig luisteren naar mensen die met vallen en opstaan proberen om christelijk te leven. Soms zullen zij antwoorden "Je hebt geen idee wat het betekent om niet gezien of gehoord te worden".

De Bijbel vertelt over de empathie van God, die tegen Mozes zegt "Ik heb de ellende van mijn volk in Egypte gezien, de jammerklachten over hun onderdrukkers gehoord; Ik ken hun lijden. Ik ben afgedaald om hen te bevrijden" (Exodus 3, 7-8).

De Afro-Amerikaanse geschiedenisprofessor Julius Lester schreef: "Geschiedenis gaat niet alleen over feiten en gebeurtenissen. Geschiedenis gaat ook over de pijn in het hart. Die geschiedenis zal zich blijven herhalen, totdat wij in staat zijn om de pijn in het hart van de ander te voelen."

pastoor Bert





lilian habets
—
uitvaarten

Met hart en ziel helpen wij u bij het afscheid van een dierbare. Samen met u zorgen onze dames voor een uitvaart waar u als nabestaande troost uit kunt putten.

Weet u dat u altijd vrij bent zelf uw uitvaartondernemer te kiezen? Ook al heeft u een uitvaartverzekering of begrafenisfonds.

Groeneweg 15
6271 BR Gulpen

Bel ons vrijblijvend op
043-3117258



Boerderijwinkel
Gebr. Spee

Oude Schoolstraat 2c
6367 HD Ubachsberg
tel:045-5750108

Mail: boerderijwinkelgebrspee@gmail.com
www.boerderijwinkelubachsberg.nl

Laat u verrassen en maak kennis met onze ambachtelijke producten op het gebied van AGF, Brood en Gebak, Vlees en Zuivel, en proef het verschil.

kijk voor de wekelijkse aanbiedingen op onze website en/of facebook: Boerderijwinkel Gebr.Spee



APK EN ONDERHOUD
AAN ALLE MERKEN

24/7
ONLINE
AFSPRAAK
MAKEN
WWW.GRASSERE.NL

WINTERBANDEN
ZOMERBANDEN
& OPSLAG

Baneheiderweg 49 - Bocholtz

AUTO SERVICE NETWORK
AUTODROME Grassere
GRASSERE.NL
T 045-5441835

Alle merken zijn welkom

BOVAG PCA DEALER

Gewoon eerlijk en goed!

**Op jouw manier
wonen,
ondernemen
en leven.**

Welke manier kies jij? Loop eens bij ons binnen op Patersplein 1 in Bocholtz, bel 045 568 81 00 of kijk op www.alpina.nl.

ALPINA
FINANCIIEEL ZEKER

Nieuwe energie met Pasen

Het beleidsplan en de niet onbelangrijke rol van de kerkkoren.

In het beleidsplan van De Pelgrim wordt geschreven: 'we komen samen rond geloof en gebed (liturgie) en er is

aandacht voor mensen die rouwen. We ontmoeten elkaar bij feestelijke vieringen en uitvaarten (gemeenschapszin). En als we mekaar dan ontmoeten wordt er door de priester tijdens de viering een verbinding gelegd tussen het evangelie en het leven van alle dag'. Dat spreekt aan.

Muziek is onmisbaar. Het geeft troost bij moeilijke momenten zoals een uitvaart en brengt ons, vooral nu in de Paastijd, in vrolijke stemming. Immers we vieren de verrijzenis van Jezus Christus, de overwinning op de dood en het begin van nieuw leven.

Vele koorleden vormen een onmisbare vrijwilligerskern waarbij ik de overtuiging heb dat koorzang in combinatie met mooie orgelbegeleiding kleur geeft aan de viering. Onze ziel verrijkt met mooie woorden en mooie muziek. Liederen met een betekenis die past bij de tijd van het jaar. En rond de Pasen worden we ook nog eens opgewekter door kleur en geur om ons heen. De dagen worden langer en de temperatuur versmelt de koude winterdagen die we achter ons laten. Het koor doet er nog een schepje bovenop met feestelijke meerstemmige koorzang zoals het Cantate domino (zingt voor de heer) of Haec dies (dit is de dag). De mis van Anton Bruckner wordt verder ten gehore gebracht. Nieuwe energie met Pasen, het begin van nieuw leven

Met het beleidsplan vraagt de parochie u om hulp. Kerkbestuur samen met al die vrijwilligers doen hun best voor behoud van een vitale parochie. Natuurlijk vindt u in het stuk 'Eigentijds geloven' aspecten die u aanspreken. Maak een keuze om actief betrokken te worden. De keuze zou ook kunnen zijn lid te worden van het kerkkoor. In ons repertoire zitten overigens ook muziekstukken uit opera's of musicals. Dus we zingen niet enkel kerkmuziek.

Vergrijzing hou je niet tegen echter met z'n allen, beste parochianen, zullen we moeten zorgen voor continuïteit zodat de toekomst van koormuziek gewaarborgd blijft. Meld u aan als koorlid. Velen hebben interesse dat geloof ik. Is de drempel te hoog om te komen? Kijk dan eens of je iemand in je omgeving vindt die samen met jou naar 't koor wil komen. Of misschien wel jouw partner, dat is zeker zo gezellig. Kijk voor meer informatie op: www.zangkoorharmonia.nl. Ik kan u deze website van harte



aanbevelen. U vindt er alle informatie zoals de koorhistorie of ons programma. Voor meer informatie mail of bel ons: info@zangkoorharmonia.nl of bel 045-5440959.

Ik weet het zeker: zingen in een koor geeft u nieuwe energie, niet alleen met Pasen.

Attentie: Paaszondag is in Simpelveld de meerstemmige gezongen hoogmis om 09:30u! Wellicht tot dan.

Thijs Cleuters, voorzitter zangkoor Harmonia

Doordenkers

De dingen die werkelijk waardevol zijn in het leven, die bezit je niet, maar heb je lief.

De volken zullen pas gelukkig zijn als de wijzen hen leiden, of wanneer de leiders wijzer zijn.

Niet omdat het moeilijk is, durven we niet.

Omdat we niet durven, is het moeilijk.

De mooiste momenten van vandaag, zijn de herinneringen van morgen.

Goede gedachten komen vaak in stilte

Sta soms even stil, dan kom je verder

Met hart en handen

Goede God,

U gaf ons handen

om een wereld op te bouwen,

waarvan U de droom

in ons hart hebt gelegd.

Geef ons kracht en moed,

om onze handen te laten doen

wat U vraagt.



*Op Goede Vrijdag en Paasmaandag
is het parochiekantoor gesloten*

Pasen: hoop in een onrustige tijd

Met Pasen vieren christenen de opstanding van Jezus. Volgens de Bijbel stond Hij op uit de dood in Jeruzalem, nadat Hij was gekruisigd. Voor veel mensen is dat het hart van hun geloof. Maar wat betekent dat verhaal vandaag, in een tijd vol onzekerheid en spanningen?

Het Paasverhaal begint met verdriet. Jezus was gedood, zijn vrienden waren bang en teleurgesteld. Alles leek verloren. Dat gevoel kennen wij ook. We leven in een tijd met oorlogen, zorgen over het klimaat en veel verdeeldheid. Mensen staan snel tegenover elkaar. Vertrouwen in politiek en instituties is niet vanzelfsprekend meer.

En dan vertelt Pasen iets verrassends: het graf is leeg. De dood heeft niet het laatste woord. Dat is de kern van het verhaal. Niet macht of geweld wint, maar liefde en hoop. Dat klinkt misschien eenvoudig, maar het is een sterke boodschap.

Wat Pasen bijzonder maakt, is dat het geen verhaal is over wraak of macht. Jezus komt niet terug om af te rekenen, maar om zijn vrienden moed te geven. Dat laat zien dat vergeving en nieuw begin mogelijk zijn. Juist in een tijd waarin harde woorden en snelle oordelen normaal lijken, is dat belangrijk.

Veel mensen worstelen met geloof en kerk. Toch blijft het idee van een nieuw begin mensen aanspreken. Na ziekte, na verlies, na een moeilijke periode – steeds weer zoeken mensen naar hoop. Pasen zegt: hoe donker het ook is, er kan nieuw leven komen.

Misschien vraagt Pasen vandaag vooral om een keuze. Kiezen we voor cynisme, of durven we te blijven hopen? Kiezen we voor afstand, of proberen we elkaar weer te begrijpen? De opstanding is dan niet alleen een verhaal van lang geleden, maar een uitnodiging voor nu.

Pasen herinnert ons eraan dat het nooit te laat is om opnieuw te beginnen. Dat er altijd ruimte is voor vergeving, voor herstel en voor hoop. En misschien is dat precies wat onze tijd nodig heeft.

De redactie.



Dinsdag 31 maart en donderdag 9 april is het parochiekantoor in Simpelveld gesloten.

ADRESSEN

Pastoor Bert Mom (niet beschikbaar op donderdag)
Pastoriestraat 15, 6369 AN Simpelveld **M: 06-10711759**
T: 045-544 18 18 **E: pastoorbert@de-pelgrim.nl**

Kapelaan John Ashirvadam (niet beschikbaar op vrijdag)
E: john@de-pelgrim.nl
Ransdalerstraat 74, 6312 AH Ransdaal **M: 06-21233422**

Kapelaan Sheril Dhason (niet beschikbaar op maandag)
E: sheril@de-pelgrim.nl
Pastoor Neujeanstraat 8, 6351 GK Bocholtz **M: 06-15611513**
T: 045-544 12 52

Vertrouwenspersoon Grensoverschrijdend Gedrag
Anco van der Vorm (werkdagen overdag bereikbaar)
T: 088-459 60 58 **E: a.vandervorm@zuyderland.nl**

Centraal Parochiekantoor Parochiezaal Simpelveld
Pastoriestraat 15, 6369 AN Simpelveld
Open: maandag, dinsdag, woensdag en donderdag van 09.00 tot 14.00 uur
Vrijdag van 10.00 tot 11.00 u. voor opgave misintenties
T: 045-544 18 18 **E: kantoorsimpelveld@de-pelgrim.nl**

W: www.de-pelgrim.nl
B: NL15 RABO 0147 5993 50 NL74 INGB 0001 4436 00
Voor betaling misintenties: NL43 RABO 0147 5015 55

Parochiekantoor Pastorie Bocholtz
Pastoor Neujeanstraat 8, 6351 GK Bocholtz
Open: Donderdag van 9.30 - 12.15 uur
Voor opgave misintenties op dinsdag van 9.30 tot 12.00 uur.
T: 045-544 12 52
E: kantoorbocholtz@de-pelgrim.nl
W: www.de-pelgrim.nl
B: NL88 RABO 0107 9917 72

Parochiekantoor Pastorie Ubachsberg
Kerkstraat 28, 6367 JE Ubachsberg
Open: Dinsdag van 10.00 -12.00 uur
T: 045-575 12 01 voor opgave misintenties
E: kantoorubachsberg@de-pelgrim.nl
W: www.de-pelgrim.nl
B: NL 82 RABO 0151 8008 63 NL 27 INGB 0001 0559 61
Voor betaling misintenties: NL 07 RABO 0151 8096 82

Contactpersonen Kostersteam:
Simpelveld: Echtp. Els en Hub Kaelen **T: 045-544 20 06**
Bocholtz: Dhr. Jo Steinbusch **T: 045-544 45 77**
Ubachsberg: Dhr. Jan Driessen **T: 045-575 28 86**

COLOFON

Volgende uitgave 28 april. Inleveren kopij tot 17 april.
Opgeven van misintenties is mogelijk tot 21 april.

E: redactie@de-pelgrim.nl

Oplage
Simpelveld 2.850 stuks/Bocholtz 2.650 stuks/Ubachsberg 700 stuks

Misintenties
Kosten Simpelveld, Bocholtz en Ubachsberg: €15,- door de week en €30,- weekend en feestdagen.